



PROGRAMMA

Stille week

MAANDAG	3 april 20:00 uur	André Gerritsen
DINSDAG	4 april 20:00 uur	Ds. Alfred van de Weg
WOENSDAG	5 april 20:00 uur	Johan Bos
DONDERDAG	6 april 20:00 uur	Kees van Rossum

BESTE LEZER,

In de Stille Week (3-6 april) is er elke avond in de Victorkerk een zogenaamd avondgebed van 20.00-20.45 uur.

Onderweg naar Pasen volgen we Jezus op Zijn via dolorosa (weg van smarten) door stil te staan bij het lijden en sterven van onze Zaligmaker.

Op deze avonden mediteren we over Zijn voeten, handen, zijde en hart. Zo sluiten we aan bij een oude middeleeuwse traditie van passiemeditatie. Coupletten van het gedicht van de 13e eeuwse Arnulf van Leuven zullen door jongeren uit de gemeente worden voorgedragen.

Het geheel wordt omlijst met een moment van stilte, passende muziek, een lied en een gebed.

Door de combinatie van woord, muziek en kunst worden de ingangen van oor én oog benut, zodat ons hart geraakt wordt en wij allerlei vertroosting vinden in Zijn wonden. Het is echt de moeite waard om in deze Stille Week de verstillings te zoeken en ons te concentreren op het lijden en sterven van de Zaligmaker. Wees welkom!

ds. Alfred van de Weg

victorkerk.nl | Jachtlaan 187, Apeldoorn